

## Poolse handen

**E**n van de lessen die ik als journalist ooit geleerd heb, noem ik voor mezelf nog steeds de Les van Fortuyn. Het gaat erom dat media niet weg moeten kijken van ongemakkelijke zaken. Wegkijken deden we collectief toen eind jaren negentig het maatschappelijk ongenoegen over asielzoekers en immigratie toenam. Er werd veel niet gezegd en niet geschreven om de onvrede niet aan te blazen en de kwetsbare vluchtelingen uit de maatschappelijke wind te houden. Toen Pim Fortuyn kwam en wél zei waar het volgens hem op stond, bleek dat er een enorme kloof was gegroeid tussen pers en politiek aan de ene kant, en de samenleving aan de andere kant. Media hadden verzaakt in hun informatieplicht en geloofwaardigheid verloren. Ik ben het nooit eens geweest met de extreme stellingen van Fortuyn, maar deze les ben ik nooit vergeten.

Dus vond ik het hoog tijd dat we in het BD een fenomeen onder de loep gingen nemen dat de gemoearden danig verhit: de huisvesting van vele duizenden Oost-Europese arbeids-

migranten in de regio.

Het is een wat ongemakkelijke kwestie omdat hij uit-

eindelijk gaat over de vraag of onze buitenlandse medemens hier welkom is. Net als destijds bij asielzoekers. Maar inmiddels staan hele dorpen en wijken op hun kop om de komst van 'Polenhotels' tegen te houden. De overlast die de arbeidsmigranten veroorzaken, het gevoel van onveiligheid, het is veel inwoners gewoon te veel. Ondertussen zetten bedrijven hun poorten wijd open voor nieuwe aanvoer van vlijtige handen uit het buitenland.

Vanaf zaterdag duiken we diep in het Polenprobleem (het merendeel van de arbeidsmigranten komt inderdaad uit Polen). Wat betekent het als het rijtjeshuis naast je wordt opgekocht en omgebouwd tot migrantenhotel? Is er iets aan te doen? Hoe komen de Oost-Europeanen hier, wat verdienen ze, drinken ze inderdaad zoveel? Gaan ze ooit weer weg? Hoe hard zijn ze eigenlijk nodig, bij de Bol.coms en de Coolblues? Zijn er geen Nederlandse handen beschikbaar? En die zesduizend krachten die er komende jaren naar verwachting nog bijkomen in Hart van Brabant, hoe brengen we die in godsnaam onder?

We gaan geen vragen uit de weg, maar verliezen ons niet in de hitte van het debat. Onze opiniepagina stellen we open voor reacties. Dus laat ons weten wat u vindt en mail uw reactie naar: [opinieredactie@bd.nl](mailto:opinieredactie@bd.nl)

**Lucas van Houtert,**  
hoofdredacteur  
Reacties: [l.vhoutert@bd.nl](mailto:l.vhoutert@bd.nl)

**Hoe welkom is onze buitenlandse medemens hier?**

